



Asuerus (1835 - 1895)

Foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden, 1885

Bevlogenheid

De, in de Leidse volksmond, welbekende 'Kaasmarktschool', bolwerk van Beeldende Kunst, Muziek en Theater, was oorspronkelijk een school voor het Lager Onderwijs op **gereformeerde grondslag** (later ook voor het Uitgebreid Lager Onderwijs).

Op 1 Februari 1909 werd de school feestelijk geopend, samen met de architect van deze school, P. van der Horst.

Gereformeerd? Wat is dat?

Tot 1886 had Nederland o.m. de Ned. Hervormde kerk. Vanwege verschil van ideeën kwam het tot een splitsing en werd de Gereformeerde kerk geboren. Aan de wieg stond Abraham Kuiper (1837 – 1920) en ook Asuerus Ploos van Amstel, in Friesland: Roemrucht om zijn lange preken, maar ook om zijn vurig bepleiten van gereformeerde scholen. Nog geen 23 jaar later was er al deze, nu Kaasmarktschool, op Leidse bodem!

Zou hij tevreden geweest zijn, dat de school geen gereformeerde bestemming meer heeft? Nee, zeker niet. Maar hij zou zich zeer zeker

herkennen in het bevlogene van alle kunstenaars, die hier werken, in makkelijkere en moeilijke tijden; en die deze school gebruiken voor geestelijke zaken, verpakt in Beeldende Kunst, Muziek en Theater; en op deze wijze, Kunst en Cultuur, een waardige en levendige plek helpen geven in het hartje van Leiden!

En nota bene... is één van hen zelfs een directe nazaat van deze Asuerus! Die van de Míkeleko-beeldverhaaltjes (www.mikeleko.com)!

Leiden 2015, Elbert Ploos van Amstel